

Ik sta hier als oudste kleinkind van mijn grootvader Nico Jacob Polak, de broer van Tante Floor en de zwager van Oom Henk. Ik sta hier ook namens de drie kinderen van mijn grootvader die er vandaag helaas niet bij zijn. Dolf, Minus en Bep zouden het alle drie wel graag gewild hebben. Tante Floor (ik heb het vooral over haar omdat zij de Polak is en Oom Henk vanwege al zijn kwaliteiten al méér aandacht krijgt) was de liefste tante die de 3 Polakkenkinderen hadden. Ze konden het weten want ze hadden er een heleboel.

Het verschrikkelijke lot van Tante Floor en Oom Henk heeft heel veel verdriet gebracht in het gezin van haar broer. Dolf, Minus en Bep zijn altijd met verdriet maar ook met heel veel genegenheid over hun geliefde tante en oom blijven spreken. Als kleine kinderen werden wij al meegenomen naar dit huis aan de Rozenburglaan om over Tante Floor te horen. De ring van Tante Floor is bij ons thuis een begrip. Guus komt zo dadelijk mee-eten en heeft de ring aan. Ik geloof dat Tante Floor hem aan mijn grootmoeder heeft gegeven, kort voordat ze zich moesten melden, met de mededeling: "Charlotte, neem jij hem alsjeblieft, want ik heb er toch niets meer aan".

Je vraagt je af hoe het gegaan is hier op deze plek, eind september 1943, toen ze zich vanuit de Rozenburglaan bij Loods 24 moesten melden. Wat pak je in; neem je de huissleutel mee? Mijn grootvader heeft Ominee (de moeder van hem en Floor) vanuit Rotterdam-west met de tram weggebracht naar de Loods. Zouden Floor en Henk ook een tram hebben genomen vanuit hier, Rotterdam-oost? Ik ga er vanuit en hoop dat Henk en Floor en Nico en Ominee elkaar bij Loods 24 nog gezien hebben. Op 29 september 1943 zijn Henk, Floor en Ominee alle drie naar Westerbork gevoerd.

Ten oosten van de Rozenburglaan ligt Nico (Nathan), Flora's oudste broer, op 3 km afstand op de Joodse begraafplaats aan het Toepad. In het verlengde van die lijn, ten westen ligt -ook op 3 km afstand- Nico Jacob begraven, haar jongste broer, op Begraafplaats Crooswijk. Het is geografisch een rechte lijn, de twee graven en de struikelstenen, maar de cirkel lijkt wel rond. Laten Tante Floor en Oom Henk door hun struikelstenen hier tot in de eeuwigheid herinnerd worden, hemelsbreed geflankeerd door de beide broers Polak.